

Algemeen

We hebben 2017 afgesloten met een spetterende Kerstviering. Glitter en glamour all over the place! Het was genieten, althans, zo hebben wij het ervaren en hopelijk jullie ook.

Ieder jaar weer sta ik met een brok in mijn keel te genieten van hetgeen de kinderen laten zien; de samenwerking, de (gezonde) spanning, de haast zichtbare kriebels in hun buiken, de twinkeling in hun ogen als ze 'hun ding' mogen doen, hun creativiteit. En ik kan net zo genieten van hetgeen de leerkrachten, onze vrijwilligers, en uiteraard Jules, tijdens zo'n avond laten zien. Speciaal voor onze kinderen presenteren ze zich op spectaculaire wijze tijdens het afsluitend spel.

Het blijft een fantastisch gegeven om op deze wijze uiting aan de Kerstgedachte te geven. Mooi om, na een periode van hard werken, van leren en spelen, op deze wijze de zeer welkome Kerstvakantie in te luiden. Wij boffen dat we hier elk jaar opnieuw getuige van kunnen en mogen zijn.

Misschien geniet je nog na van die herinnering, peuter je een laatste restje van een oliebol tussen je tanden uit of mijmer je over de reeds opgeruimde kerstspullen ... hoe het ook zij... inmiddels zijn we in het nieuwe jaar beland. Het is 2018.

Een nieuw jaar, met nieuwe kansen, vol nieuwe mogelijkheden. Of misschien wil je juist dat lekker alles bij het oude blijft en houd je dankbaar vast aan de balans die je in 2017 vond en omarmde. Hoe het ook zij, het is een nieuw jaar en wij wensen jullie niets dan goeds!

We hopen dat 2018 eenieder brengt wat hij of zij nodig heeft; een flinke dosis plezier, humor, talloze spel- en leermomenten, een goede gezondheid en liefde! Natuurlijk dragen wij daar graag een steentje aan bij. We maken er een onvergetelijk jaar van!



Mededelingen

Denk aan het inleveren van de rapportageklappers! Deze gaan de week na de carnavalsvakantie met de kinderen mee. Nieuwe leerlingen hoeven uiteraard geen klapper in te leveren.

Dieter en Ingrid Schubert



Woensdag 17 januari komt het schrijverspaar Dieter en Ingrid Schubert op bezoek bij onze groepen 3 en 4. Zij lezen voor uit hun nieuwe boek 'Moemf heeft een vriend'. Daarnaast zullen zij de kinderen vertellen wat er allemaal komt kijken bij het maken van een boek.

Zij zijn tot ongeveer 12:30 uur bij de kinderen in de klas. Ouders die het leuk vinden kunnen vanaf deze tijd een boek kopen bij de schrijvers en Wim. Wellicht is een gesigneerd exemplaar wel een leuke herinnering!?

Onze eigen 'Voorlees-Wim' (Wim Krings) heeft dit bezoek voor ons geregeld. Top Wim!

Kamp



Ouders die het leuk vinden om mee te gaan op kamp kunnen zich aanmelden bij Daisy voor het bovenbouwkamp (7, 8 en 9 mei).

Bij Sander en Richelle kunnen mensen zich aanmelden voor het middenbouwkamp (12 en 13 april).

Aanmelden kan tot 26 januari. Daarna loten Daisy, Sander en Richelle tussen de mensen zich hebben aangemeld. Aanmelden betekent dus niet dat je automatisch mee op kamp gaat. De ouders die mee mogen gaan krijgen dit begin februari definitief te horen. Toi toi toi!

Fotograaf

Gisteren was de fotografe van foto Koch bij ons op school. Helaas waren enkele kinderen en twee teamleden afwezig. Dinsdag 23 januari komen zij de ontbrekende personen alsnog op de foto zetten.

Daarna zullen zij pas alle inlogcodes voor de foto's naar onze school brengen. Jullie moeten dus nog even geduld hebben om het resultaat van de fotograaf te bekijken...



Nieuws van de OV

We startten deze Vliegersvlug met een ode aan het Kerstspel. Nu genieten we zo'n middag/avond niet enkel van een toneel. Ook dit jaar zorgde de OV voor een prachtig en sfeervol oudercafé. Onze trouwe OV leden regelden een mooi samenzijn voor ouders. Ze activeerden diverse ouders om de lekkernijen te creëren en mee naar school te brengen.

Terwijl men zorgeloos kon genieten van heerlijke hapjes en drankjes in het oudercafé, werden onze kinderen verwend in hun eigen klas. Verschillende ouders had een heus kerstdiner geregeld. Denise, Marina, Jouel, Nicole, Fleur, Chantal, Marieke, Vicky, Annemiek, Yvette, Judith, Anouk en Maurien waren thuis druk in de weer geweest met het voorbereiden van diverse gangen. Ware culinaire hoogstandjes verdwenen in de monden van de kinderen. Elke gang werd dankbaar verwelkomd en zorgde voor een grote glimlach op de snoetjes van onze pupillen. Het was top geregeld.

OV en kookouders bedankt!

Voetreflex

Hallo ouders en kinderen van De Vlieger,

Ik ben Kevin Visser, vader van Aimée (groep 6) en Savva (groep 4). Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding voetreflex therapeut te Eindhoven. Vanuit de opleiding leer ik onder andere hoe het lichaam holistisch gezien wordt (lichaam en geest zijn één) en hoe er vanuit de westerse wereld naar de voetreflex gekeken wordt en vanuit de Chinese leer.

Voetreflex houdt in dat je door middel van de reflex zones op de voeten te masseren, die corresponderen met de organen in je lichaam, het zelf genezend vermogen van het lichaam stimuleert om klachten die er zijn zelf op te lossen. Denk hierbij aan alle soorten hoofdpijn, ontstekingen, slecht slapen, onrustig voelen, vermoeidheid, concentratie problemen, problemen met betrekking tot de darmen, acne, verkoudheid en nog veel meer.

Vanuit de opleiding geef ik ontspanningsmassages aan de voeten, dit is een opdracht van school. De ontspanningsmassage zorgt er voor dat je ontspant in deze toch al drukke tijd, de energie beter doorstroomt, het immuunsysteem wordt gestimuleerd, afvalstoffen worden afgevoerd en voedingsstoffen beter opgenomen worden.

De massage duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor volwassenen maar ook zeker voor kinderen. Ben je nieuwsgierig geworden door wat je gelezen hebt, voel je dan vrij om me aan te spreken op school of me te bellen 06-41795501.



Tot snel misschien. Gr Kevin.

Kerstactie

Namens Linn (initiatiefneemster 'Spullen voor de lege beurs') en alle mensen die jullie hebben geholpen door de gulle giften: **BEDANKT!** De opbrengst was super. We danken iedereen die eten, drinken, kleren, dekens, kussens, speelgoed, knuffels, en nog veel meer heeft gedoneerd. Top! ☺



Ook de verkoop van de spulletjes van onze winkel ging goed. School hoort binnenkort hoeveel deze actie heeft opgebracht om onze pijler 'Viering' te verstevigen. Wij houden jullie op de hoogte....

Quizzzzzz

Oh jee... niemand heeft geraden wie dit sjatteke is! Het is toch haast niet te geloven? Ik kan natuurlijk enkele hints geven, maar wordt het dan niet te makkelijk? Nou vooruit dan maar... één tipje van de sluier kan geen kwaad: 'Het is een meisje, inmiddels een jonge vrouw!'

Kom op mensen, proberen kan geen kwaad. Stuur je antwoord vóór maandag 26 januari naar info@lerenenmeer.nl. De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 2 februari 2018) bekend gemaakt.

Heel veel succes!



Woordje van de redactie

Ook namens de redactie wensen we jullie allemaal een bijzonder, gezellig, fantastisch, leerzaam, creatief, rustig, onvergetelijk nieuw jaar. Maak er iets moois van!

En jullie weten het... heb je een leuk idee om in de Vliegersvlug te plaatsen, wil je iets delen, schroom niet!



Agenda

Maandag	15-01	Weekopening: Open Podium	Maandag	29-01	Weekopening: Open podium
Dinsdag	16-01		Dinsdag	30-01	
Woensdag	17-01		Woensdag	31-01	
Donderdag	18-01	<i>Knutselen Kènjeroptoch</i>	Donderdag	01-02	
Vrijdag	19-01		Vrijdag	02-02	
			Zaterdag	03-02	
			Zondag	04-02	<i>KENJEROPTOCH - ALAAF ☺</i>
Maandag	22-01	Weekopening: groep Sander	Maandag	05-02	Weekopening: groep Richelle
Dinsdag	23-01	Foto Koch komt terug!	Dinsdag	06-02	
Woensdag	24-01		Woensdag	07-02	
Donderdag	25-01		Donderdag	08-02	
Vrijdag	26-01		Vrijdag	09-02	CARNAVALSVAKANTIE ☺

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 2/3