

LIEVE ALLEMAAL



Jullie hebben zojuist de allerlaatste VliegersVlug van schooljaar 2019-2020 geopend! Het was een schooljaar als nooit tevoren. Ongekend. Een schooljaar dat ons nog lang zal heugen. En we weten allemaal dat normalisering, ondanks de versoepeling, toch nog even op zich zal laten wachten.

Een korte terugblik...

Toen onze school werd gesloten, hebben we talloze aanpassingen gemaakt en creatieve oplossingen gezocht zodat de leerlingen thuis lekker aan de slag konden gaan. Enkele weken later zochten we manieren om het onderwijs aan de halve stamgroep te verzorgen. Tot slot werkten we naar de heropening toe zodat ons

onderwijs weer volledig fysiek verzorgd kon worden.

Ondertussen werd gezocht naar een geschikte manier om afscheid te nemen van onze schoolverlaters. Zo werd er, onder meer, op originele wijze vormgegeven aan de musical. Een live optreden zat er niet in, maar dit werd vervangen door een te gek alternatief. Sander zorgde dat de musical werd gefilmd, waardoor het wel een hele bijzondere én blijvende herinnering werd. Ook ontvingen we onze groep-8-sterren donderdagmorgen op de Rode Loper en werd de film als première aan alle leerlingen van onze school getoond.

Er werd flink gewerkt door onze leerlingen, ouders/verzorgers en ons personeel. We waren blij dat we de laatste schoolweken toch samen konden zijn, samen mochten werken en praten zodat we alsnog schooljaar 2019-2020 op een mooie en fijne wijze af konden sluiten.

THEO-SPECIAL

Gelukkig konden we ook van (Grote) Theo op gepaste wijze afscheid nemen. Hij heeft de nodige jaren lesgegeven, kinderen laten genieten van zijn verhalen en nu mag hij gaan genieten van zijn welverdiend pensioen. En om dat te vieren trakteerde hij alle leerlingen op een heerlijk ijsje! Een mooie (en vooral) lekkere afsluiting!

Om onze dankbaarheid te tonen, voor zijn jarenlange inzet en onderwijservaring waar wij van mochten profiteren, hebben we met de hele school een prachtig verhalenboek gemaakt. Theo staat immers bekend om zijn liefde voor lezen én het vertellen van verhalen. Deze keer mag hij, al



bungelend in zijn hangmat met een verkoelend drankje, lekker genieten van onze verhalen. Natuurlijk laten we jullie meegenieten van enkele fantastische verhalen. Dus zet je schrap... hier komen de mooie, originele, verrassende, spannende en hilarische bijdragen van onze leerlingen!

GROEP 2/3

THEO EN DE BEESTENBENDE

Er was eens een Theo. Hij woonde in een huis en hield ontzettend van lezen. Vandaar dit verhaal voor Theo.

Theo had een koe, de koe heette Jannie. Hij had een konijn, dat heette Parel. Theo had ook een krokodil die Berry heette en een pony met de naam Catootje. Hij had zelfs een wolf en die wolf heette FinnJans.

Theo had een mooie fiets. Het was een gele fiets en Theo kon er heel snel op fietsen. Als hij op zijn mooie, gele fiets ging fietsen, nam hij al zijn huisdieren mee. Hij had ook een auto, maar het was veel gezelliger om samen met zijn beestenbende naar school te fietsen.

Hij fietste elke dag en ging dan naar zijn school, want Theo was meester. Het was een heel bijzondere school, namelijk een dierschool. De klas was gezellig ingericht, er stond ook een grote wipstoel. Die was reuze populair. Het was een roze stoel en elk dier mocht er om de beurt even in zitten. Ze genoten van het wippen terwijl ze luisterden naar een verhaal van Theo.

Op een morgen fietste Theo over de stenen stoep en per ongeluk in een spijker. Opeens fietste de fiets niet meer zo soepel.

Theo dacht: "Hoe kan dat nou?"

Berry de Krokodil zag al snel wat er aan de hand was. Hij wees naar de achterband van Theo's fiets en zei: "Er zit een lange spijker in."

Theo zei: "Oei, oei, oei, wie kan mij helpen?"

Wolf FinnJans zei: "Laat mij maar eens even kijken, ik ben toevallig heel erg goed in het plakken van banden." Hij was namelijk een fietsenmaker. Harstikke handig dus.

Maar FinnJans schudde zijn hoofd toen hij de band zag: "Oei, oei, oei, dat ziet er niet goed uit."

Gelukkig kwam daar Parel het konijn aangehuppeld en trok met haar tanden de spijker uit de fietsenband.

"Aha," zei wolf FinnJans, "nu kan ik de band wel plakken!"

Theo bewaarde de lange spijker, "want," zei hij, "je weet maar nooit wanneer je een lange spijker nog eens nodig hebt!"

Nu de band was geplakt, de fiets weer lekker soepel fietste, vervolgden Theo en zijn beestenbende hun weg naar school.

Eindelijk was Theo op school en begon met de rekenles. Hij leerde de dieren optellen en aftrekken en natuurlijk de tafeltjes. Maar konijn Parel was haar werkboekje kwijt. Na lang zoeken, vonden ze het opeens in de rugzak van Theo: "Hoe komt dat nu in mijn tas?" Toen de band werd gerepareerd, had Parel het boekje per ongeluk in de verkeerde tas gestopt. Logisch.

Catootje de pony had haar potlood laten vallen. Het potlood stuitte en rolde zo in een muizenhol. Parel wilde het potlood gaan pakken, maar bleef met haar kont in het muizenholletje steken.

"Boehoe!" riep Jannie de Koe en snelde Parel te hulp. Ze trok uit alle macht aan haar kont en FLOEP daar



Op een dag at Richard de Kip op z'n gemakje zesendertig sappige frikadellen. Terwijl hij de sappige frikadellen naar binnen werkte, sprong hij in de sloot.

"Wat vreemd", dacht de mus in de boom, "waarom springt een 'sappige-frikadellen-etende-kip' opeens in de sloot?" Maar toen zag de mus een gigantische frikadel langs dobberen in de sloot en dus begreep hij waarom de kip zo pardoes in de sloot sprong. De mus keek nog eens en nog eens... en nog eens... en oh jee... dit was geen sappige frikadel, het was... GROTE THEO!



Nu is het goed om te weten wie Grote Theo is. Grote Theo is een gigantisch zee-beest. Niet zomaar een zee-beest, een verwaald zee-beest. Maar hoe kan zo'n zee-beest nu terecht komen in de sloot van Richard de Kip? Nou... Dunne Bert, de broer van Grote Theo, was een wereldberoemde uitvinder. Zo had hij ook een fantastische katapult ontwikkeld. Deze katapult kon zware gewichten, onder water, verplaatsen in een razend tempo. Dit was spectaculair, maar ietwat minder spectaculair voor Grote Theo. Op een dag wilde Dunne Bert graag zijn katapult uitproberen. Grote Theo was ontzettend enthousiast en wilde hem natuurlijk meehelpen. Hij kroop op de lepel en stak zijn duim dapper omhoog. Dunne Bert stampte met volle kracht op de lanceerknop en wopppppppppp... daar vloog Grote Theo mijlenver door het universum.

Tijdens zijn ruimtereis ontmoette hij allerlei bijzondere wezens. Waaronder een alien kat met zes armen en zes benen. Ze heette Truus en ze had super-ogen. Ze kon ontzettend ver kijken en vertelde Grote Theo: "Maak je niet druk, je landt veilig in een sloot."

Truus besloot om mee te gaan met Grote Theo. Ze hoefde alleen maar haar armen en benen uit te strekken en haakte zich vast aan Grote Theo's onderbroek. Dat was een hele mooie onderbroek, namelijk met afbeeldingen van zesendertig sappige frikadellen. Truus vroeg, al bengelend aan de onderbroek: "Oh Grote Theo, kunnen we voor altijd vrienden zijn?"

Grote Theo kreeg tranen in zijn ogen, hij keek Truus liefdevol aan en wilde zojuist een volmondig 'ja' gillen, toen ze met z'n tweetjes pardoes in de sloot belandden.

Dikke Gerta dobberde toevallig net in die sloot, toen Grote Theo en Truus uit de ruimte werden gelanceerd. Vol op de lippen van Dikke Gerta. Ze moesten gelukkig allemaal hartelijk lachen en vonden het erg grappig. "Wat een toeval!" riep Truus.

Grote Theo zocht nog een beetje zijn evenwicht en uiteindelijk lukte dat door zijn kont omhoog te duwen en zijn onderbroek te etaleren aan de buitenwereld. Zo dobberde hij veilig en comfortabel. Richard de Kip zag van een afstandje dus die heerlijke onderbroek van Grote Theo, wat hem deed besluiten in de sloot te springen.

Daar kwam prins Carnaval 'aangepolonaised'. "Wat is hier nou aan de hand?" riep hij.

Richard de Kip zei: "Helemaal niets hoor, ik heb gewoon zin in een sappige frikandel!"

Op dat moment dreef Grote Theo naar boven...

"Ooooh nee, het is geen sappige frikadel, het is Grote Theo! Had ik nu toch maar alle 36 frikadellen opgegeten..." dacht Richard en teleurgesteld zwom hij naar de kant waar hij mokkend ging zitten.

Oetker, Richards vader, kwam aanlopen. Hij had alles gezien, maar wilde toch nog eens precies weten wat er aan de hand was en vroeg: "Wat is er allemaal gebeurd jongen?"

Richard vertelde huilend het hele verhaal. Meneer Oetker knuffelde Richard en stelde hem gerust. Hij nam hem mee naar de dichtstbijzijnde snackbar en beloofde hem dat ze samen zesendertig sappige frikadellen zouden gaan eten. Zo gezegd, zo gedaan, samen liepen ze naar de snackbar om de hoek.

Chili Chili, de vliegende mier met de angel, werkte als chef-kok in die snackbar. Hij stond bekend om zijn snij-vaardigheden én om zijn specialiteit... het bereiden van een sappige frikadel.

Al snel werd Richard weer vrolijk en ging aan de slag met de frikadellen. Hij maakte er breuken van, deelsommen en optelsommen. Je kon het zo gek niet bedenken of Richard de Kip wist er wel wiskundig raad mee.



Toen kwam Erik de snackbar binnen gelopen. Hij ging kletsen op een drukke wijze. Waarop Chili Chili zei: "Erik doe rustig, ik voel veel te sterke vibes bij jou."

Opeens rende een naakte man langs de snackbar, lijkend op een frikandel. "Oh nee," dacht meneer Oetker, "als Richard dat ziet..." Maar het was al te laat. Voordat hij Richard kon tegenhouden, rende hij de naakte frikadellen-man achterna.

Richard rende door en door. De frikadellen-man keek angstig achterom en zag de kwijlende kip achter hem aan. Hij rende en rende, maar viel... Hartverscheurend huilde de angstige man terwijl Richard de Kip over hem heen denderde.

"Jahaaaaaaaa, ik heb 'm!" riep Richard.

Gelukkig kwam op dat moment politieagent Roekoek aangereden en wel met gillende sirenes. Richard wilde echter dat de politieagent hem niet kwam storen. Hij vroeg of de politieman even een donut of zoiets kon gaan eten. Hij was immers druk bezig en begon net een liedje te zingen: "Dat is het lekkere van frikadel, sjalalalala!"

Gelukkig had de agent een collega meegenomen, politieagent Boef. Agent Boef was niet geïnteresseerd in het probleem. Daar kwam politieagent Wesp aangevlogen. Zou hij kunnen helpen? Helaas... ook hij wilde liever een donut eten. Gelukkig was politieagent Spin wél bereid om acht pootjes uit de mouwen te steken. Hij had zelfs Richards moeder meegenomen. Door de aanwezigheid van Richards moeder voelde iedereen toch een bepaalde druk en op advies van politieagent Spin gingen ze allemaal naar de gevangenis. Ondanks dit vervelende nieuwtje, mochten ze wel kiezen hoeveel frikadellen ze wilden eten.

Richard de Kip dacht na en al vlug ging zijn lampje branden: "Mag het ook een frikadel in de vorm van een sleutel zijn?" Politieagent Spin had daar geen enkele moeite mee en omdat hij de sleutel van de gevangenis toch altijd bij zich droeg, liet hij deze meteen namaken in de vorm van een frikadel.

Maar wie komt daar weer aan? Het is prins Carnaval! Deze keer was hij niet alleen, zijn polonaise was beduidend langer dan eerder. Zo volgde Pipo de Clown hem op zijn een-wieler. Hij droeg een jasje met in z'n knoopsgat een bloem. Het was een grappige clown en hij maakte dan ook aan de lopende fietsenband grapjes met die bloem (hij spoot iedereen nat die er aan wilde ruiken!).

Richard moest zo hard lachen dat hij zonder erbij na te denken zijn sleutelfrikadel opat! "Och", zei politieagent Spin, "weet je wat, we vergeten het hele voorval. Wat is nu echt belangrijk in de wereld?"

“Ah, dat weet ik wel!” spraken de aanwezigen in koor. Want eigenlijk wilden ze allemaal niets liever dan een wereld vol liefde. En dat begint met elkaar te accepteren! Want wie zegt dat Grote Theo nu echt een zee-beest is? Hij is hartstikke lief! Dus Richard sprong moedig in de raket van prins Carnaval om alle zee-beesten te informeren en te vertellen hoe lief Grote Theo is.

En de mus floot een romantische tune. Richard bereikte zijn doel en van opluchting legde hij een ei. Wat natuurlijk erg vreemd was, want hij dacht werkelijk dat hij een mannetje was.

Hoe dat nu precies zit... vertellen Richards ouders wel een andere keer.

EINDE

THEO... BEDANKT!



Rest ons enkel Theo nogmaals ontzettend te bedanken voor zijn onvermoeibare inzet, zijn humor, zijn bijdragen op welke wijze dan ook! Geniet van de komende jaren, het is je meer dan gegund!

TOT SLOT



Lieve allemaal,

Zoals ik al eerder zei was dit een ongekend jaar (en daarmee schooljaar). En helaas zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Alles is nu eenmaal anders geworden en alles zal ook nog lange tijd anders blijven.

Maar... er is *ál*tijd een maar... er zijn dingen die onveranderd zijn én blijven! En dat brengt ons bij de bijzondere elementen van het jenaplanonderwijs waar we allen zo bewust voor kiezen:

Samen vieren, samen werken, samen zijn, samen praten, samen mijmeren over nieuwe ideeën, samen denken in mogelijkheden, elkaar kansen bieden, helpen bij elkaars ontwikkeling, denken aan elkaar, elkaar helpen en steunen, elkaar iets gunnen!

Laat dit ons positief beïnvloeden, zeker wanneer het even iets anders verloopt dan we graag zouden willen, zodat we allemaal kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie en vol goede moed en vertrouwen de veranderingen omarmen.

Geniet van de zomerse vakantieweken. Rust goed uit, zorg voor jezelf en anderen, blijf gezond en geniet van het samenzijn!

AGENDA

Maandag 13-07	ZOMERVAKANTIE	Maandag 24-08	Start Schooljaar 2020-2021
Dinsdag 14-07	ZOMERVAKANTIE	Dinsdag 25-08	
Woensdag 15-07	ZOMERVAKANTIE	Woensdag 26-08	
Donderdag 16-07	ZOMERVAKANTIE	Donderdag 27-08	
Vrijdag 17-07	ZOMERVAKANTIE	Vrijdag 28-08	
Week 30	ZOMERVAKANTIE	Maandag 31-08	Startgesprekken
Week 31	ZOMERVAKANTIE	Dinsdag 01-09	
Week 32	ZOMERVAKANTIE	Woensdag 02-09	
Week 33	ZOMERVAKANTIE	Donderdag 03-09	
Week 34	ZOMERVAKANTIE	Vrijdag 04-09	

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 2/3; Groep 5/6



Zomervakantie! 😊

Het is tijd om te genieten: van een lekkere kop thee terwijl je luistert naar je favoriete muziek, tutten in je tuintje, je blote tenen in een verfrissend badje soppen, nét even langer in je bed liggen en vervolgens ongestoord die tweede kop koffie in de ochtend nuttigen, midden op de dag even verdwijnen in een waanzinnig spannend boek, uitgebreid lunchen én uitbuiken, lekker laat naar bed gaan...

Wat je ook gaat doen, op welke manier je de zomervakantie gaat beleven, rust vooral lekker uit en geniet van en met elkaar!