

ALGEMEEN

Na een waanzinnig gezellige carnavalsviering startte de voorjaarsvakantie. Ondanks de afgelaste optochten en evenementen hopen we toch van harte dat iedereen heeft genoten van dat welverdiende vrije weekje. Na deze vakantie startte de school zonder weekopening, maar mét een zeer geslaagd koffiemoment. Ouders vertelden, onder het genot van een vers kopje koffie en/of thee, over hetgeen hen bezig hield, dachten actief mee en zorgden op deze wijze voor een inspirerend ochtendmoment.

We zijn blij dat jullie met z'n allen zo betrokken zijn bij onze school en zullen, zo mogelijk, dankbaar gebruik maken van jullie tips en ideeën.

En nu zijn we alweer gestart aan de laatste helft van schooljaar 2019-2020. En die helft gaat altijd ongelooflijk snel. Dat geldt zeker voor onze leerlingen uit groep 8. Voor hen is het sowieso een bijzonder jaar; toewerken naar het afsluiten van de basisschool; middelbare scholen bezoeken en keuzes maken voor de toekomst; geld inzamelen om het Efteling-uitstapje succesvol te laten verlopen; rollen verdelen voor de eindmusical en druk oefenen om er een onvergetelijke avond van te maken... Kortom een leuke, intensieve, mooie, zeer bijzondere periode van afscheid nemen, loslaten en omarmen. We wensen hen dan ook ongelooflijk veel succes en plezier de komende maanden. Vergeet niet te genieten!

INTERVIEW TJORVEN

Onze school begeleidt dit jaar enkele stagiaires zodat zij kennis kunnen maken met het ware beroep van leerkracht (in het echt ervaar je het toch altijd nét iets anders dan wanneer je de theorie leest...). Grote kans dat ze het fantastisch vinden en graag de wereld van onderwijs willen verblijden met hun aanwezigheid. Lang leve de (nieuwe) juffen en meesters!

In deze Vliegersvlug gingen de leerlingen van groep 3/4 in gesprek met Tjorven.



Waar woon je?

Ik woon in Heerlen.

Heb je een papa of mama?

Ja, ik heb een papa én mama.

Welke vorm vind je mooi?

Wat een mooie vraag, ik denk dat ik een ster wel de mooiste vorm vind.

Waar werken je ouders?

Mijn mama werkt in een restaurant, hetzelfde restaurant waar ik werk. Je

kunt er heel lekker eten en je kunt er ook feestjes houden. Het is heel gezellig, maar ook flink hard werken.

Mijn vader werkt bij Sabic.

Welk fruit vind je lekker?

Ik houd van aardbeien, meloen (vooral Galiameloen) en bananen.

Wat drink je graag?

Meestal drink ik water, maar thee vind ik ook lekker en chocolademelk.

Wat is je lievelingsfilm?

Mathilda vind ik een hele leuke film.

Heb je ook het boek gelezen?
Vroeger waarschijnlijk, maar dat is lang geleden.

Wat doe je het liefst?
Ik doe het liefst helemaal niets of televisie kijken.

Wat is je lievelingscijfer?
8

Wat is je lievelingsliedje?
Dat verschilt heel erg, het ligt een beetje aan het moment.

Wat is je lievelingsbloem?
De roos, alle kleuren vind ik mooi van de roos.

Hoeveel jaar ben je?
Ik ben 18 jaar.

In welke provincie woon je?
Ik ben geboren in Limburg.

Wanneer ben je geboren: 's middags, 's ochtends of 's avonds.
Ik geloof dat ik 's avonds rond 18.00 uur ben geboren.

Welke kleur vind je mooi?
Alle kleuren vind ik mooi, maar als ik er echt eentje zou moeten kiezen dan toch rood.

Wat is je lievelingsspel?
Alles spelletjes van Mario vind ik leuk. Maar ik vind Monopoly ook erg leuk.

Wat is je lievelingssport?
Ik heb heel lang handbal gespeeld, maar voetbal vind ik ook leuk.

Kun je autorijden?
Ja, ik heb mijn autorijbewijs.

Ga je met de auto naar school?
Nee, het is altijd druk op de weg, ik reis liever met de trein. Dat is bovendien gratis omdat ik nog op school zit.

Wat zijn je lievelingsschoenen?
Het liefste loop ik op sneakers vind ik leuk. Op hakken kan ik niet lopen.

Wat zijn je lievelingskleren?
Een lekker warme trui met een zwarte broek.

Hoe oud is je moeder?
Ze is 54 jaar.

Welk dier vind je leuk?
Een aap, de Orang-oetan.

Welk land vind je het leukste om op vakantie te gaan?
Ik ga graag naar Turkije.

Hoe oud is je vader?
Hij is 56 jaar.

Wat is je lievelingsserie?
Op Netflix heb ik 'You' gezien, dat vond ik erg leuk.

Ben je links- of rechtshandig?
Rechtshandig.

Wat is je lievelingsoorbellen of horloge?
Eigenlijk heb ik geen lievelingsoorbellen of -horloge. Ik draag altijd hetzelfde.

Op welk huisnummer woon je?
7

Woon je alleen?
Nee, ik woon nog bij mijn moeder.

Hoe heten jouw ouders?
Yvonne en Rob.

Hoe heten jouw opa en oma?
Bertine en Frans, maar wij noemen hen opa en oma paard omdat ze paarden hebben. En Kete en Engelbert, hen noemen we opa en oma auto.

Wat is je lievelingseten?
Lasagna vind ik erg lekker.

Hoe vind je het hier op school?
Heel leuk. Eerst liep ik stage in groep 7/8. Dat vond ik erg leuk. Nu mag ik in groep 3/4 stage lopen, dat is nog even wennen, maar ook erg leuk.

Groep 5/6 én 7/8 zijn een tijdje geleden verwend met een bezoekje aan het theater. Ze mochten de voorstelling 'kanonnenvoer' bekijken. Enkele leerlingen uit groep 7/8 schreven voor ons een verslag, zo kunnen ook wij een beetje meegenieten.

KANONNENVOER

Wij zijn met de klas naar een try-out geweest van Kanonnenvoer en wij gaan nu vertellen hoe wij het hebben ervaren. We vonden het heel leuk en interessant omdat het over de oorlog ging en dat vinden wij allebei een heel interessant onderwerp. Het ging over een kok in de oorlog die om niets of niemand gaf behalven zijn kaaspullen en het graf van zijn lieve moeder. En toen mocht hij gaan voken voor de keizerlijke keizers en tijdens zijn avonturen kwam hij erachter dat hij toch om iemand kon geven.

**KANONNEN-
VOER**



GEMAAKT door: nina.m en aimée

Door: Ysaïre Kanonnenvoer en Noela

Er waren 5 spelers. De hoofdrol speler was kok Tortot. Dit toneelstuk speelde zich af in de oorlog. Tortot had een doel, de oorlog overleven. Hij kookte altijd voor het leger dat won. Deze meesterchef, met een hart zo koud als een vis, hij zorgde vooral voor zichzelf. Totdat hij halve George ontmoete. Hij heette zo, omdat hij zijn benen had verloren in de oorlog. Hij was 12 jaar, dus nog een kind. Hij wilde uit de oorlog, dus hij verstopte zich een augurken karekje, in de hoop dat hij werd gevonden uit de oorlog, maar hij belonde bij Tortots tent. Voor de rest vertellen we niks daarvoor moet je zelf naar de voorstelling gaan. De voorstelling was: Uniek, Leuk, Grappig en leerzaam.

Het was **Super** 

Einde

Kanonnenvoer

Wij zijn met groep 7/8 naar de voorstelling Kanonnenvoer geweest. De film ging over de oorlog. De voorstelling duurde 75 minuten je mag de voorstelling vanaf 8 jaar zien. Lennart Monaster was/is de regisseur, en Benny Lindelauf de schrijver. Het Haagland heeft het georganiseerd. De acteurs zijn: Folmer Overdiep, Gijs Dallen, Jettie Wilms, Bart Diekema en Dion Vindken. De voorstelling wordt ook gespeeld in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en nog een paar steden. Het Haagland speelt 'kanonnenvoer' ook 40 keer als schoolvoorstelling.

15:00
&
Leonie

! Kanonnenvoer! Door Len en Bram

! Try-out!

We zijn op 20 januari 2020 naar de Schouburg geweest. We zijn naar de voorstelling Kanonnenvoer gegaan. We vonden het een leuke voorstelling en hebben hard gelachen. Er was veel humor in. Op het einde mochten we ook geven, omdat het een try-out was. Het speelde zich af in de 16e eeuwse oorlog. De hoofdperson is een heel genaamd Tortot en hij richt op een kook!



VOORSTELLING LEF

Heb je nu, door het lezen van de recensies van groep 7/8, zelf ook zin om een theater te bezoeken? Jeugdtheater LEF verzorgt binnenkort een waanzinnig mooie voorstelling. LEF verzorgt toneellessen aan jongeren vanaf 7 jaar.

De verrassende productie heet 'DEEL'. Het is een bewegingsvoorstelling over onze zucht naar leuk willen zijn en het leuk willen hebben. De spelers doen een poging om aan de vaak hoge verwachting van het publiek te voldoen. Ze laten zien hoe leuk ze zijn. En willen elkaar overtreffen, verstoppen hun faalmomenten. Stap voor stap in voortdurende veranderende passen bewegen de jonge acteurs zich voort. In de richting van een hypnotiserende reeks vreugdesprongen. Een uitputtingslag, waarin ze vechten tegen struikelen. Indrukwekkend. In onze maakbare wereld jagen we het ene hoogtepunt na het andere achterna. We leven in een ik-gerichte maatschappij. De sociale druk die we zelf in stand houden, is hoog. Blijven we doorgaan tot we erbij neervallen? Durven we op te geven? Gaat er een nieuwe wereld open wanneer we onze kwetsbaarheid delen?



TRAKTATIE

Wat een vrolijke traktatie werd mij toegestuurd. Kleurige rijst in een vrolijk versierd zakje met een bellenblaas en ballonnetjes. Alles wat je nodig hebt om een feestje te vieren!

Nu is deze kleurrijke tip door een anonieme persoon toegestuurd. Maar dit mysterie maakt het natuurlijk niet minder gezellig!

Mocht je nu ook een gezellige, vrolijke, leuke, mooie en gezonde traktatie uitdelen, laat het ons weten en stuur een foto van deze verwennerij naar: judithknapp@hotmail.com.



AGENDA

Maandag 16-03	Open Podium	Maandag 30-03	Open Podium
Dinsdag 17-03		Dinsdag 31-03	
Woensdag 18-03		Woensdag 01-04	Kikker in je bil!
Donderdag 19-03		Donderdag 02-04	MB Kamp
Vrijdag 20-03		Vrijdag 03-04	MB Kamp
Maandag 23-03	Weekopening Anouk	Maandag 06-04	Weekopening Theo/Daisy
Dinsdag 24-03		Dinsdag 07-04	
Woensdag 25-03		Woensdag 08-04	
Donderdag 26-03		Donderdag 09-04	
Vrijdag 27-03	Keuzecursus	Vrijdag 10-04	Paasviering

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 3/4 en 7/8



Wisten jullie dat...

- ...de hoeveelheid regen (ja, het heeft ongelooflijk veel geregend de laatste tijd) een positief effect heeft op het grondwaterpeil?
- ...men nu hard werkt om dit water te behouden omdat dit zo'n positief effect zal hebben op de natuur en de landbouw?
- ...de aarde nu weer makkelijker kan afkoelen, mochten we weer een hete zomer krijgen?
- ...regen de strijd tegen fijn stof graag aangaat?
- ...regen fijn stof mee naar beneden sleurt tijdens het vallen? Hierdoor wordt de lucht wordt schoongewassen.
- ...het heel leuk is om in de regen te dansen?
- ...stampen in plassen zeer goed is voor de conditie en eigenlijk ook ontzettend grappig?

No rain... No rainbow!