

ALGEMEEN



Hebben jullie ook zo genoten van de afgelopen twee weken? Wat was het fijn om de ochtenden rustig op te starten en te genieten van die tweede kop koffie, de kinderen lekker lang in de pyjama's te laten tuten... Het tempo kon tijdelijk een tikkeltje worden vertraagd. Heerlijk! Ergens hoopte je dat dit nog wel even zo kon blijven, maar wanneer het dan tijd is om weer naar school te gaan, wennen de ochtendritueeljes toch vrij snel. Ergens waardeer je dat welbekende structuurtje; samen de ontbijt tafel dekken; het smeren van de boterhammen voor de trommeltjes; schooltassen inpakken; gymkleren klaarleggen en dan hoppa... op de fiets, met de auto of lopend naar school.

We gaan beginnen aan de laatste periode voor de zomervakantie. En uiteraard zijn we voornemens om hier - zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn - een heerlijke tijd van te maken, zowel leerzaam als gezellig. Laten we er samen mooie weken van maken.

Schilderij gemaakt door Saar (groep 3/4)

TRAKTATIE VAN DE MAAND

Wat een gezellige traktatie staat deze keer weer in de Vliegersvlug. Alexander (groep 5/6) heeft deze leuke en originele potjes uitgedeeld. Een schattig bloempotje, gevuld met zaadjes en een smakelijk cakeje versierd met een vers munttakje (verse muntthee met honing, mmm...).

Hartstikke leuk bedacht!

Heb je ook zo'n leuke traktatie? Inspireer ons en mail naar: judithknapp@hotmail.com.



KEUZECURSUSSEN

Voor de vakantie hebben we de data van de keuzecursussen al even onder jullie aandacht gebracht omdat deze afwijken van de data in de schoolkalender; **vrijdag 7 en vrijdag 14 juni 2019**. Willen jullie meehelpen? Graag! Aanmelden kan via mail: richelle.wetzels@movare.nl.

UITSTAPJES

Ook de afgelopen weken mochten de kinderen weer genieten van diverse, educatief verantwoorde, uitstapjes. Zo brachten ze een bezoekje aan het theater, het filmhuis, het hagedissen pad, het mijnmuseum... Hier volgen enkele verslagjes van de kinderen.

MIJNMUSEUM



In april bezochten de kinderen van groep 5/6 het mijnmuseum in Heerlen. Een indrukwekkend uitstapje. De mijnen waren enkele tientallen jaren geleden niet weg te denken uit ons leven en nu lijkt het soms zo'n 'ver van mijn bed show'. Het harde werken, de erbarmelijke omstandigheden, de zorgen en angst, noem maar op. Werkomstandigheden waar we tegenwoordig niet meer mee te maken krijgen (zouden moeten krijgen). Te bedenken dat veel opa's in de mijnen hebben gewerkt en daarmee zorgden voor de mogelijkheden en gemakken waar we vandaag de dag nog van kunnen en mogen genieten, geeft te denken, stilstaan bij. Het is mooi dat deze herinnering in dit museum wordt vereeuwigd en dat onze kinderen de kans krijgen kennis te maken met deze geschiedenis.

Madelief schreef een stukje over het museumbezoek:

Het museum was heel leuk.
Het ging over de mijn.

We keken eerst naar 2 filmpjes en daarna kregen we een rondleiding.
Ze hadden spullen van de mijn bewaard.

Sommige spullen waren wat ouder en waren ook wat ingedeukt.
We mochten ook in de mijnwerkerslift die vroeger 8 meter per seconde onder de grond ging.

We aten ook wat fruit en we speelden in de mini trein.

We gingen nog naar het gebouw waar de lift werd bestuurd.
Jammer genoeg waren daar al 2 ongelukken gebeurd waarbij er veel doden waren.

Maar voor de rest was het super leuk!
P.S.

(De baron in de Eiffeling is gebaseerd op de lift van de mijn.)



FILMHUIS

De kinderen van groep 3/4 gingen naar het filmhuis en genoten van een waanzinnig leuke film. Lieslot schreef er een stukje over...

De film was heel leuk.
Er was ook een wet.

Die had de muis verzonnen.

De wet was: dieren mochten elkaar niet opeten.

Maar de vos hield zich er niet aan.

Want hij had vlees van de boerderij gestolen.

Gelukkig liep het toch goed af, want de vos werd steeds liever.

Einde.

HAGEDISSENPAD

De kinderen van groep 3/4 gingen naar het hagedissen pad. Nathan schreef er een stukje over...

Het uitstapje van het hagedissenpad
We gingen met de auto er heen
En er was een speurtocht uitgezet
Met opdrachten
De opdrachten waren
Hagedissen spotten
En diertjes zoeken
En stenen voelen
En mossen voelen
En bloemen bekijken
En het gebouw structuur kijken
Helaas heeft ons team geen hagedis gevonden
Daarna een picknick gedaan
En iedereen vond het leuk
Van Nathan

EFTELING

De kinderen van groep 8 hebben onlangs genoten van een waanzinnig gezellige dag in de Efteling. Max, Rianne en Mercedes schreven hier een stukje over:

Uitje Groep 8

Als eerste gingen we in de BOB, daarna gingen we in de *Fata Morgana* en daarna gingen we in de PIRANHA met de helft van de groep. Daarna gingen we naar De Vliegende Hollander en daarna hadden we pauze. En een paar kinderen gingen in de Python en toen gingen we met Station Oost naar Station Marerijk, toen gingen we in Droomvlucht en daarna in Villavolta, toen gingen we in de *Vogelroek* daarna in **Symbolica**. Toen hadden we pauze. Daarna werden we in 2 groepen gesplitst en de helft ging in de PIRANHA en de andere helft in DE HALVE MAAN. Toen gingen nog een paar kinderen in de Python en daarna stapten we in de auto. En toen gingen we er vandoor naar de **Burger King**. En toen gingen we naar school en kwamen onze ouders ons ophalen.
Gemaakt door Rianne en Mercedes.

Uitje Efteling groep 8 Geschreven door Max

Als startpunt gingen we naar de bob, daarna ging we in de fata morgana met z'n allen. Daarna in de Piranha, de groep was toen gesplitst in twee helften. Twee bootjes van 4 en 2 mensen gingen kijken van de groep. Daarna waren we met z'n achten in de Vliegende Hollander gegaan met hetzelfde bootje, er waren weer twee mensen buiten. Daarna hadden we pauze, de meerderheid gingen in de python. Toen ze uit de python waren gingen we met z'n allen met de trein van station oost naar station Marerijk. Toen gingen we met z'n allen in de Droomvlucht, daarna met z'n allen in de Villa Volta. Na de villa volta hadden we weer even pauze en zijn we uiteindelijk met z'n allen in de Vogel rok. Daarna gingen we in de symbolica, je had 3 tours die je kon nemen : De muziektour, De heldentour en De schattour. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst, De ene helft naar de baron en de andere helft naar de piranha, na dat hadden we nog vrije tijd. Sommige gingen in de Python, sommige gingen kijken bij een soort van kermisachtig hoekje en de anderen gingen nog voor een rondje piranha. Uiteindelijk werd iedereen bij elkaar gegroept en gingen we tot slot eten bij de Burger King en daarna gingen we naar huis.

BOEKENTIP

Wat boffen we toch met onze Voorlees-Wim. Al talloze jaren komt hij elke vrijdagochtend om de jongsten voor te lezen en te enthousiasmeren over boeken. Elke week neemt hij een juweeltje mee waar de kleuters van mogen genieten. Hij doet het met liefde, maar zo nu en dan verdient dat toch wel even een extra applaus. Dus bij dezen een hartelijk applaus voor onze Wim (weliswaar van achter ons scherm, maar dat mag de pret zeer zeker niet drukken).

Nu de vakantie voor de deur staat, zijn niet alleen de kleuters blij met extra boekentips. Als we strakjes de zomervakantie verwelkomen, is het aangenaam om zo nu en dan met een boek te verdwijnen in een andere wereld (en ondertussen lekker met je tenen in het zand wiebelen). Trakteer jezelf op een avontuur met dappere ridders en jonkvrouwen, mannen van adel wonend in indrukwekkende kastelen. Of lees over een buurjongen die avonturen beleeft omdat hij speciale krachten heeft (die natuurlijk geheim zijn voor de rest van de wereld). Of over een vliegende hond of een pratende aap. Misschien heb je meer zin in een verhaal over indianen en cowboys of droom je graag weg bij een romantisch verhaal over twee verliefde mensen... Hoe dan ook... Lees en geniet, er is zo veel keuze!

Deze keer prijzen we, omdat het ook net Dodenherdenking en bevrijdingsdag is geweest, het boek 'Oorlogswinter' van Jan Terlouw aan. Een ouder boek, verschenen in 1972, maar daardoor niet minder interessant. Het verhaal gaat over Michiel die de oorlogswinter moet overleven en terecht komt in een harde wereld die steeds meer verantwoordelijkheid van hem vraagt. Een absolute aanrader!

Natuurlijk is lezen niet alleen leuk voor onze kinderen, daarom ook een aanrader voor de grote mensen. Aangezien we samen willen en kunnen leven op deze aardbol is het altijd interessant om je te verdiepen in de cultuur van anderen. We maken immers gebruik van elkaar gewoonten en tradities. Denk alleen al de muziek die je graag luistert of ons voedselgebruik. We genieten van pizza, sushi, tapas, etc. Daarom is het ook zo leuk om meer over elkaars gewoonten, normen en waarden te leren. Het boek 'blauwe haren, zwarte ogen' is geschreven door Felicita Vos en is een indringend portret van de Roma-cultuur. Een reis door het leven van bijzondere Roma.



AGENDA

AGENDA					
					Cito Week
Maandag	20-05	Open Podium	Maandag	03-06	Open Podium
Dinsdag	21-05		Dinsdag	04-06	
Woensdag	22-05		Woensdag	05-06	
Donderdag	23-05		Donderdag	06-06	
Vrijdag	24-05		Vrijdag	07-06	
					Cito Week
Maandag	27-05	Kamp	Maandag	10-06	Vrij - Pinksteren
Dinsdag	28-05	Kamp	Dinsdag	11-06	
Woensdag	29-05	Kamp	Woensdag	12-06	
Donderdag	30-05	Vrij - Hemelvaart	Donderdag	13-06	
Vrijdag	31-05	Vrij - Hemelvaart	Vrijdag	14-06	

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 3/4, Groep 5/6, Groep 7/8