

ALGEMEEN



“Herfst, herfst, wat heb je te koop?”

“Nou, mega veel bladeren op een hoop!”

Ja, ja, lieve mensen, het is eindelijk een feit, het is HERFST! Na deze memorabele (warme, kleffe, zweterige) zomer, mogen we nu genieten van de prachtige herfst. Wat mij betreft één van de mooiste seizoenen. Herfst is gekoppeld aan gezelligheid, aan rust, aan bewust genieten. En dat alles zonder al te veel moeite.

De verandering van de natuur, de spontane kleurenpracht, de enthousiaste regendruppels, de gure wind, de sjaals, de dikke jassen, de comfortabele oversized sweaters (mijn persoonlijke favoriet), de rode port (ook een absolute topper), de warme chocolademelk, de geur van speculaas en mandarijnen, de warmte van het dekentje waaronder je kruipt terwijl je op de bank met de kinderen naar een filmpje kijkt, de gezelschapsspelletjes aan tafel terwijl je geniet van het knapperend haardvuurtje, de lange boswandelingen... Ik kan nog wel even zo doorgaan... Hoe dan ook... de boodschap is vooral te genieten en je te richten op het positieve, ook al is het kouder, natter, etc. Enjoy! ☺

JUBILEUM

Theo begon zijn carrière in het onderwijs als stamgroepleider van groep 3/4 in 1978 aan de dan pas gestarte Jenaplanschool Elckerlyc in Elsloo. Na de sluiting van de school in 2017 ten gevolge van fusie, verkaste hij naar JPS De Vlieger in Sittard, waardoor hij binnen het Jenaplanonderwijs kon blijven werken. Theo: “In 40 jaar is er uiteraard veel veranderd in het onderwijs, maar aan het werken met de kinderen beleef ik nog steeds veel plezier. Na al die jaren blijven de kinderen mij nog steeds verrassen en verbazen. Geen dag is hetzelfde en ik ben voortdurend getuige van de groei die iedere leerling doormaakt.”

STUDIEDAG

De eerste studiedag op de Jenaplanschool in Den Bosch was een groot succes. Het was zeer inspirerend en heeft veel ideeën opgeleverd. De tweede studiedag zal vast en zeker nét zo succesvol zijn. Denken jullie aan deze dag? Donderdag 25 oktober (de eerste donderdag na de herfstvakantie) hebben de kinderen de hele dag vrij.

In de volgende Vliegersvlug zullen we jullie vertellen over het verloop van beide dagen.

TRAKTATIE VAN DE MAAND



September was een gezellige maand vol jarigen. En wat zijn we lekker gezond bezig geweest! Een ‘rozijnig’ vliegtuig van Cas, een vrolijke bal van Casper en een kleurrijke herfststapel van Madelief!

Heb je ook zo’n leuk idee? Mail naar: judithknapp@hotmail.com.



VAN BOMEN EN DE DINGEN DIE VOORBIJ GAAN

Herfst is ook de tijd dat je weer lekker kunt wegdromen in een goed boek. Uiteraard is lezen niet seizoensgebonden, maar wanneer de dagen korter worden, de avonden langer, is het vaak aantrekkelijker om al eerder het boek open te klappen. Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek begonnen, dus wat dat betreft, sluit deze theorie mooi aan.

Om de herfst symbolisch te verwelkomen, zocht ik een verhaal om samen aan tafel te lezen. Ik kwam op een site onderstaande parabel tegen. Het gaat over een boom die ontevreden was met zichzelf.

"Vriend Boom en ik hadden weer een gesprek. "Heb je dat ook niet af en toe," vroeg ik hem, "dat je bepaalde dingen aan jezelf zou willen veranderen?" Boom schudde zijn takken heen en weer, een teken dat hij nadacht. Een paar bladeren vielen op de grond. "Je bedoelt dat ik zou willen dat m'n takken wat dunner of dikker zouden zijn of dat mijn bladeren een andere vorm zouden moeten hebben?" vroeg hij uiteindelijk. "Inderdaad, zoiets." Hij schudde bedachtzaam het hoofd.

"Ik kan me niet heugen dat ik daar ooit bij heb stilgestaan," zei hij. "Maar er bestaat een verhaal van een boom die dat soort gedachten wel had. Hij leefde in een bos hier niet zo ver vandaan en toen hij van twijg was uitgegroeid tot een flinke boom, kreeg hij op een dag een slanke berk in de gaten die aan de overkant stond. Vanaf dat moment leek het wel alsof hij bezeten was van de mooie vormen van de berk, hij zaagde maar door over de slanke vormen en de elegante bewegingen. We werden er allemaal nogal moe van, kan ik je vertellen."

Boom zweeg. "Ja, en toen?" vroeg ik ongeduldig, "wat gebeurde er verder?"

"We probeerden hem allemaal ervan te overtuigen dat hij goed was zoals hij was, dat het nou eenmaal niet de bedoeling is dat we er allemaal precies hetzelfde uitzien."

"Dat had zeker geen effect?" vroeg ik. Boom keek mij even aan en ik kon hem bijna horen denken. "Dat klopt," vervolgde hij zijn verhaal. "Het werd nog erger toen hij op een gegeven moment zichzelf kon zien in het beekje dat zich vlak naast hem bevond. De hele dag maakte hij zich druk over zijn buitenkant waardoor hij als het ware vergat te leven. Het gevolg was dat hij er steeds slechter uit ging zien, zijn bladeren verloren langzaam hun glans en kleur."

"Wat is er van hem geworden?" vroeg ik nieuwsgierig.

"Het werd herfst en zijn bladeren vielen van hem af. De bladeren bedekten het beekje en hij kon zichzelf niet langer zien. Hij werd tegen wil en dank geconfronteerd met de naakte waarheid: zichzelf. Zijn aandacht verplaatste zich van de buitenkant naar de binnenkant, want het zou niet lang meer duren voordat de winter zijn intrede zou doen en hij moest zien te overleven. Dat zat nou eenmaal in zijn natuur."

Ik kon als het ware de wijze glimlach zien die door de woorden van Boom heen klonk. "Toen het weer lente werd, was hij de berk allang weer vergeten. Hij was trots op de hernieuwde kracht van zijn grove takken en op zijn glanzend groene bladeren. Vanaf dat moment stond hij alleen maar zichzelf te wezen in dat bos."

"Mooi verhaal," zei ik peinzend.

"Ik heb het toch al vaker gezegd," grinnikte Boom. "Groen is geen kleur, het is een zienswijze." En hij strooide vrolijk nog wat bladeren in het rond.

Bron: https://www.beleven.org/verhaal/van_bomen_en_de_dingen_die_voorbij_gaan#verhaal



HERFSTVAKANTIE TIPS

Oh wat lekker, een weekje vakantie! Extra tijd om leuke dingen te doen. Uiteraard kan dat prima in huis: lekker lezen (een goed excuus om te verdwijnen in een verrassend, spannend, meeslepend, romantisch, avontuurlijk schrijfsel), spelletjes spelen, schilderen, knutselen, etc. Maar het is ook altijd leuk om een uitstapje te maken. En wat is er toch veel te doen!

De kleuren van de natuur veranderen nu razendsnel. Het is fascinerend om hier bewust bij stil te staan en waar gaat dat beter dan in het bos! Een lekkere wandeling in een bosrijke omgeving is tijdens de herfst natuurlijk al

vanzelf een traktatie. Er zijn ook zo ontzettend veel leuke bossen in de buurt: Danikerbos, Aelser Bos, Memoriebos, de Brunsummerheide is uiteraard ook prachtig, noem maar op... We bossen (boffen, haha) maar met al die mogelijkheden! Maar je kunt ook een keertje gaan paardrijden, een grotwandeling maken... Maar mocht het weer nu een beetje tegenvallen, dan is het natuurlijk fijn om iets in een ruimte te doen. Een keertje bowlen, een museum bezoeken, naar een klimhal, lekker lang in de bibliotheek vertoeven of een filmpje pikken! Zo presenteert Lumière Maastricht 'Cinekid'.

CINEKID

Hét internationale jeugdfilmfestival (3-14 jaar) barst deze herfstvakantie weer los. Bekijk de mooiste en grappigste kinder- en familiefilms vanuit de hele wereld, leef je uit bij de *mapping*-installatie, leer alles over stop-motion-animatie en shine als een echte ster in je zelfgemaakte videoclip!
Meer info vind je op <https://lumiere.nl>.

BIJDRAGE GROEP 1/2 tot en met 7/8

In het kader van de nieuwe Kinderboekenweek (gestart woensdag 3 oktober – KOM ERBIJ) hebben diverse groepen gewerkt aan het thema 'vriendschap'. Mooi om al die prachtige creaties te zien. Onze school is overduidelijk gevuld met (creatief) talent!
En natuurlijk mochten we ook dit jaar weer de etalage van onze 'Voorlees-Wim' versieren. Het is elke jaar weer een ware eer!



BIJDRAGE GROEP 7/8

Het schooljaar lijkt nog maar net te zijn begonnen en we hebben al ongelooflijk veel interessante lessen achter de rug. Naast de lesstof uit de methoden, krijgen de kinderen met regelmaat veel leuk aangeboden. Leren door ervaring, en zo nu en dan in een andere omgeving, is ontzettend waardevol. Mooi dat school dit voor de kinderen kan realiseren. De afgelopen weken zijn de kinderen naar een theatervoorstelling geweest. Dit was een groot succes! Ook hebben ze les gekregen over stroomkringen, het Droppiepad mogen wandelen en groep 7/8 ging naar Continium Discovery Centre in Kerkrade.



Aimée vertelt hierover:

We gingen met de bus naar Continium.

Bij aankomst werden we ontvangen door een mevrouw en kregen uitleg over wat we gingen doen.

Eerst gingen we naar een kleine zaal waar we een stemkastje moesten pakken.

Daarna liet ze ons een filmpje zien, en op de vragen konden wij stemmen.

Daarna hebben wij nog een proef gedaan dat leek op een vuurtornado.

Vervolgens gingen we naar het proeflab en kregen wij een veiligheidsbril en -jas.

De mevrouw vertelde nog iets over een fysieke en een chemische verandering en toen deden wij nog een proef waarbij we hard plastic hebben gemaakt.

En daarna hadden we nog pauze gekregen. Toen kregen we wat drinken en een koekje.

Daarna hebben we nog slijm gemaakt, het eind resultaat was heel goed.

De fotograaf heeft nog een groepsfoto gemaakt.

En toen gingen we terug met de bus naar school.

En het was een hele leuke dag!!!

Ze kwam ook nog op school voor een leuke leerzame gastles.

Ze hadden een PowerPoint met veel leerzame plaatjes en uitleg.

Daarna gingen ze een proefje laten zien met wijn.

En toen gingen ze nog een zenuwspiraal maken en als we een harde piep maakten moesten we Sander snoep geven.

Het was gezellig en we hebben veel nieuwe dingen geleerd.

Met dank aan Manon en Marjan.

PARKEREN

Er wordt door 'handhaving' weer flink gecontroleerd in De Kleine Steeg. Het parkeren blijft een aandachtspunt. Het is onmogelijk om dit probleem volledig op te lossen, we zijn nu eenmaal gebonden aan deze straat en aan de hierbij horende situatie; de straat is doodlopend, er ligt nog een school in deze straat en een drukbezocht gezondheidscentrum. Tijdens de piekmomenten ten tijde van halen en brengen kan de verkeerssituatie nogal chaotisch verlopen. Dit komt door de situatie, maar ook door het feit dat men zich niet altijd aan de regels houdt. Er wordt geparkeerd op de gele vlakken, zelfs voor (soms zelfs op) het zebrapad, op de parkeerplaatsen voor het schoolvervoer, op de stoep, etc. Hierdoor ontstaat met regelmaat flinke chaos en irritatie.

Nu kunnen wij niets veranderen aan dit gegeven, het is zoals het is. Maar we kunnen jullie wel enkele tips geven en nogmaals wijzen op de afspraken, zodat een boete kan worden voorkomen.

In De Kleine Steeg mag worden geparkeerd op de volgende plekken:

- In de parkeervakken tegenover de appartementen (begin van de straat)
- Naast de blauwe lijn tegenover diezelfde appartementen (gebruik wel je parkeerschuij, je mag hier dan één uur staan)
- In de parkeervakken tegenover het gezondheidscentrum (tot 09.00 uur is dit vrij parkeren in de vakken, na 09.00 uur moet je betalen)

Dat zijn de enige legale opties die je 's morgens hebt.

Maar... we zouden niet 'wij' zijn als we geen bruikbare alternatieven hadden. Je kunt namelijk ook prima parkeren in de straten parallel aan De Kleine Steeg.

Dus in plaats van rijden in de richting van school, kun je naar rechts gaan en in die straten zoeken naar een vrij plekje (is gratis). Of je rijdt zelfs nog één straat verder en gaat bij 't Gulikshoes naar rechts. Ook in die straat zijn (gratis) parkeermogelijkheden. Ook kun je de auto op de Rijksweg zetten. Tot 09.00 uur kun je ook daar gratis parkeren. Succes!

Of je komt natuurlijk met de fiets... of je wandelt... óf je maakt een gezellig ritje in de Jules-Bus!



QUIZ

Ja, ik vond het ook ontzettend moeilijk. Jullie blijkbaar ook, want ik heb 0 reacties gekregen! Tip... als je een tijdje haar recht in de ogen kijkt, zie je toch al een vleugje van de huidige volwassenen vrouw. En nogmaals, ook ik had grote moeite, maar heb gezocht naar een moment van herkenning. Geef het tijd... Neem de tijd... Jullie kunnen het!

Mail je antwoord vóór 26 oktober 2018 naar judithknapp@hotmail.com, dan wordt de winnaar in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 2 november 2018) bekend gemaakt.

Veel succes!



AGENDA

Maandag	08-10	Open Podium	Maandag	22-10	Geen Weekopening
Dinsdag	09-10		Dinsdag	23-10	
Woensdag	10-10		Woensdag	24-10	
Donderdag	11-10		Donderdag	25-10	Vrij i.v.m. Studiedag
Vrijdag	12-10		Vrijdag	26-10	
Maandag	15-10	HERFSTVAKANTIE	Maandag	29-10	Open Podium
Dinsdag	16-10	HERFSTVAKANTIE	Dinsdag	30-10	
Woensdag	17-10	HERFSTVAKANTIE	Woensdag	31-10	
Donderdag	18-10	HERFSTVAKANTIE	Donderdag	01-11	
Vrijdag	19-10	HERFSTVAKANTIE	Vrijdag	02-11	

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 7/8

Fijne Herfstvakantie 😊